

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Göteborgs go-klubb är en ideell förening med syftet att främja utövandet av brädspelen go, i Göteborg och i Sverige. Föreningen hade 27 medlemmar under verksamhetsåret. Göteborgs go-klubb är ansluten till Svenska goförbundet och till Svenska roll- och konfliktspelsförbundet.

Under verksamhetsåret bestod klubbens styrelse av följande personer:

Ordförande: Robin Nilsson

Kassör: Eskil Varenius

Sekreterare: Erik Hellsten

Ledamot: Magnus Sandén

Ledamot: Lukas Lindroos

Revisor: Markus Artman

Under året har klubben anordnat följande aktiviteter:

Klubbträffar

Den viktigaste verksamheten som anordnats av klubben under året är de veckoliga träffarna i klubblokalen på skolgatan 21. Där samlas klubbens medlemmar för att spela go och socialisera. Detta utgör grundstenen i klubbens verksamhet.

Göteborg Open 2013

Klubben har i vanlig ordning arrangerat turneringen Göteborg Open. Turneringen planerades att hållas på Hvitfeldtska gymnasiet men flyttades med kort varsel till Aschebergsgymnasiet vid kapellplatsen. Turneringen hade 49 deltagare samt två lärare i form av Antti Törmänen 6d och Su Yang 6d.

Sommarläger

Den 10-14 Juli anordnade klubben för andra gången sitt årliga sommarläger för spelare från Göteborg, Sverige och Norden. Lägre hölls på Sjöviksgården utanför Göteborg och hade i år 16 deltagare, varav de flesta från Göteborg. Vi hade tur med vädret i år och hade många passande sommaraktiviteter såsom fotboll, bad och kanotpaddling.

Klubbmästerskap

Klubben har även i år hållit ett klubbmästerskap för sina spelare. Klubbmästerskapet spelades i en publik lokal på spelets hus i Majorna och tanken var att det skulle ge lite uppmärksamhet till spelet go bland de personer som vanligtvis huserar där. Turneringen hade totalt 10 deltagare.

Dans- och teaterfestivalen

Goklubben fanns i mitten av Maj på plats vid Dans- och Teaterfestivalen vid folkets hus vid järntorget för att lära ut go till nyfikna festivalbesökare. Klubben fanns på plats med bräden och affischer nästan hela veckan som festivalen varade.

Tema: Spel på Världskulturmuseet

Under sista veckan i Oktober var goklubben med och deltog vid höstlovsaktiviteterna på Världskulturmuseet där temat var spel. Museet hade öppet för barn och ungdomar och erbjöd möjligheten att prova på massor av olika brädspel och datorspel. Goklubben hade med sig en stor uppsättning av 9x9-bräden och gav 30-sekunders introduktioner till reglerna för barn och vuxna som sedan fick sitta och spela med varandra och med klubbens representanter. Totalt var det fler än 200 personer som lärde sig go under de fyra dagar som klubben var på plats.

Picknick-festivalen

Några personer från goklubben befann sig på picknickfestivalen vid Svarte mosse på hisingen med avsikt att visa upp spelet go på en plats med mycket folk. Klubben satt och spelade på ett bräde mitt bland alla festivalbesökare.